



[Home](#) | [Contact](#) | [Mijn account](#) | [RSS](#)

- [Home](#)
- [Nieuws](#)
- [Agenda](#)
- [Kartuizersprokkels](#)
- [Publicaties](#)
- [Kartuizergeschenken](#)
- [Partners en Subsidiënten](#)
- [Kartuizerhoeve Boxtel](#)
- [Archeologisch onderzoek](#)
- [Jheronimus Bosch](#)
- [Kartuizerspatiamentum](#)
- [Poosplaats](#)
- [Perkamentproject](#)
- [Fotoalbum](#)
- [Links](#)
- [Downloads](#)
- [Bestuur](#)

Home / Poosplaats

## Poosplaats

Poosplaats aan Het Hoefje in Olland, Pien Storm van Leeuwen



Granieten Bank en gedicht op Dichtsteen tegenover de bank



zwijgzaam nabij vloeit tijdloos de stroom  
hier kluisden Kartuziers een wijle, in  
sobere stilte en innig bezinnen  
dichter tot god

verlangen in bede na bede beleden  
omademde eenheid in  
eindeloes licht



Pien Storm van Leeuwen



Mede mogelijk gemaakt met subsidie van  
Schatten van Brabant

Adres  
Stichting Kartuizerklooster  
Kasterensestraat 15  
5298 NV Liempde  
tel: (0411) 63 20 43  
[info@kartuizerklooster.nl](mailto:info@kartuizerklooster.nl)

Zoeken



## Kartuizer poosplaats

"Mij bezinnend op het verblijf van de Kartuziers in Olland, dienden zich beelden en woorden aan.

*zwijgzaam nabij vloeit tijdloos de stroom*

Allereerst was er het beeld van de rivier. De mens zocht zich altijd graag een plek in de nabijheid van stromend water. Immers water was en is onze eerste levensbehoefte. De Dommel, die vaak kleine schiereilandjes vormde door zijn meanders, was stellig een favoriete rivier om zich aan te vestigen.

De rivier is daarnaast ook zinnebeeld van het leven, de metafoor voor het onderweg zijn.

De regel *zwijgzaam nabij vloeit tijdloos de stroom* is daarom niet alleen te lezen als plaatsaanduiding, maar tevens als metafoor voor het leven in zwijgzaamheid waarvoor de Kartuzier monniken kozen.

*hier kluisden Kartuziers een wijle, in  
sobere stilte en innig bezinnen  
dichter tot God*

*verlangen in bede na bede beleden  
omademde eenheid in  
eindeloes licht*

Ons woord voor 'klooster' komt van het Latijnse 'claustrum', dat 'afgesloten plaats' betekent. Ook onze woorden 'kluis', 'kluizenaar' en 'kluizen' komen van het Latijnse 'claudere', 'afsluiten'. De Kartuziers zochten isolement en stilte om al hun aandacht te kunnen richten op het goddelijke. Ze brachten hun dagen door met studie en gebed vanuit het verlangen om een mystieke eenheid met hun Schepper te bereiken.

Ons woord 'isolement' komt van het Latijnse 'insula' dat 'eiland' betekent.

In graniet verstild liggen de dichtregels nu te velde op een prachtige plek, niet alleen omgeven door de voormalige Kartuzier landerijen, maar ook bijna geheel door water omringd.

Mooier had het niet kunnen zijn omdat iets van de stilte en het isolement die de Kartuzier monniken zochten, hier voelbaar is".

Pien Storm van Leeuwen

Met dank aan Catja Nieuwenhuizen voor het onderhouden van deze kartuizer-gedenkplek.